



ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Δεκέμβριος 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παρ 9 Δεκ., 10.00 μμ: ***Μουσική Βραδιά***

Στο μαγικό κόσμο της Jazz. Γωγώ Μπαλαμπίνη, τραγούδι, Γιώργος Δούσης, πιάνο.

Σαβ 10 Δεκ., 10.00 μμ: ***Μουσική Βραδιά***

Στην Αρχή του Χειμώνα. Τρεις χειμωνιάτικες μουσικές ιστορίες του **Β. Ρακόπουλου**

Τρι 13 Δεκ., 8.30 μμ: ***Θεατρικό Αναλόγιο***

Αφιέρωμα στον Έρνεστ Χέμινγκουαιν - από τον **Γιώργο Καραμίχο** και την **Αννα Σακαλή**

Τετ 14 Δεκ., 7.00 μμ: ***Ο Κόσμος Γύρω μας***

ΟΜΙΛΙΑ Θάνος Πετούρης, ιστορικός - Ανοιξη στην Υεμένη: Παρελθόν και Προοπτικές
ΜΟΥΣΙΚΗ Λάμια Μπεντίουι - Μουσική της Υεμένης και του Αραβικού Κόσμου

Πεμ 15 Δεκ., 8.30 μμ: ***Θεατρικό Αναλόγιο***

Ρόμπερτ Σνάνιντερ, η Βρωμιά - από την **Κατερίνα Χιωτίνη** (επανάληψη)

Παρ 16 Δεκ., 8.30 μμ: ***Εορταστική Μουσική***

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, από το **Ωδείο Νέα Τέχνη** και την **Χριστίνα Τερτίπη**

Σαβ 17 Δεκ., 9.00 μμ: ***Μουσική Βραδιά***

Τσέλο : Ο σολίστας **Γιώργος Καλούδης** παρουσιάζει δικές του συνθέσεις

Δευ 19 Δεκ., 8.30 μμ: ***Θεατρικό Αναλόγιο***

Αντώνη Τσιπιανίτη, Η πόρνη από πάνω - με την **Κατερίνα Διδασκάλου** (επανάληψη)

Τρι 20 Δεκ., 8.30 μμ: ***Θεατρικό Αναλόγιο***

Στέλιου Λύτρα, Η Ιουλιέτα των Μάκιντος – με την **Καρυφυλλιά Καραμπέτη**

Τετ 21 Δεκ., 8.30 μμ: **Θεατρικό Αναλόγιο**

Λουίτζι Πιραντέλο, Ο άνθρωπος με το λουλούδι στο στόμα - με τον Αγγελο Αντωνόπουλο

Παρ 23 Δεκ., 6.00 μμ: **Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα**

Η Ολύνα Ξενοπούλου ερμηνεύει διηγήματα του **Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη**

Παρ 23 Δεκ., 8.30 μμ: **Θεατρικό Αναλόγιο**

Αντώνη Τσιπιανίτη, Η πόρνη από πάνω - με την Κατερίνα Διδασκάλου (επανάληψη)

Σαβ 24 Δεκ., 12.00 μμ: **Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι**

Ο Κούκος των Χριστουγέννων, με την Άννα Σακαλή

Σαβ 24 Δεκ., 10.30 μμ: **Εορτασική Βραδιά**

Μουσικό Ταξίδι Αγάπης, με τους Σοφία Μαντζάκου, Αν. Δεληγιάννη, Μιχ. Παπαγεωργίου

Δευ 26 Δεκ., 12.00 μμ: **Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι**

Ο Κούκος των Χριστουγέννων, με την Άννα Σακαλή

Δευ 26 Δεκ., 8.30 μμ: **Θεατρικό Αναλόγιο**

Γιώργου Δουατζή, Το κουμπί - με τους Αριστοτέλη Αποσκήτη, Ράνια Πρέβεζα, Ανδρέα Μαριανό

Τρι 27 Δεκ., 8.30 μμ: **Θεατρικό Αναλόγιο**

Πάτρικ Ζίσκιντ, Το Κοντραμπάσο – με τον Ανδρέα Μαριανό

Παρ 30 Δεκ., 10.00 μμ: **Μουσική Βραδιά**

Μουσικοί Διάλογοι: Ευγενία Καρλαύτη, πιάνο, τραγούδι – Νέστορας Δημόπουλος, κιθάρα

Σαβ 31 Δεκ., 12.00 μμ: **Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι**

Ο Κούκος των Χριστουγέννων, με την Άννα Σακαλή

Πληροφορίες, Κρατήσεις

Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα τ 210 3246614 politismos@ionic.gr www.ionic.gr

ακολουθεί πρόγραμμα αναλυτικά

Τρι 13 Δεκ., 8.30 μμ: Θεατρικό Αναλόγιο

Άφιέρωμα στον Έρνεστ Χέμινγουαι



Ο ηθοποιός **Γιώργος Καραμίχος** και η **Άννα Σακαλή** παρουσιάζουν – για πρώτη φορά μεταφρασμένα στην Ελλάδα – το διήγημα του αμερικανού συγγραφέα «**Μια γάτα στη βροχή**» καθώς και αποσπάσματα απο την ερωτική αλληλογραφία μεταξύ του **Χέμινγουαί** και της ηθοποιού **Μαρλένε Ντίτριχ**.

Είσοδος 8 ε, άνεργοι, φοιτητές 4 ε

Θα ακολουθήσει **βραδιά** στο *ArtCafe* του Ιωνικού Κέντρου, με **μουσική, στο πιάνο, από ταινίες του αμερικανικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου**

Τετ 14 Δεκ., 7.00 μμ: Ο Κόσμος Γύρω μας

Υεμένη



ΟΜΙΛΙΑ **Θάνος Πετούρης**, ιστορικός - **Ανοιξη στην Υεμένη: Παρελθόν και Προοπτικές**
 ΜΟΥΣΙΚΗ **Λάμια Μπεντίουι** - **Μουσική της Υεμένης και του Αραβικού Κόσμου**

Θα προβληθούν **φωτογραφίες** στο εντευκτήριο και θα προσφερθούν **ποτά και εδέσματα**

Η εκδήλωση οργανώνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πεμ 15 Δεκ., 8.30 μμ: **Θεατρικό Αναλόγιο**

Η Βρομιά



από την **Κατερίνα Χιωτίνη**

Ένας Ιρακινός λαθρομετανάστης... μονολογεί, και πολιτικολογεί, ειρωνεύεται, νοσταλγεί, λυπάται, γελάει, φιλοσοφεί Τοποθετημένο από την Χιωτίνη για την περίσταση στην Αθήνα του σήμερα, το έργο γίνεται διαχρονικό και επίκαιρο – και μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας, και τη ζωή μας.

Θεατρικό κείμενο **Ρόμπερτ Σνάιντερ**. Μετάφραση Κοραλίας Σωτηριάδου

Είσοδος 8 ε, άνεργοι, φοιτητές 4 ε

Θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με **πίانو** στο **ArtCafe** του Ιωνικού Κέντρου.

Παρ 16 Δεκ., 8.30 μμ: **Εορταστική Μουσική**

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία



Οι σπουδαστές του **Ωδείου 'Νέα Τέχνη'**, υπό την διεύθυνση της **Χριστίνας Τερτίπη** – ο αφηγητής, οι σολίστες και οι χορωδίες με τα τραγούδια τους - θα μας φέρουν πιο κοντά στην εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών. Συμμετέχουν οι καθηγητές του Ωδείου τενόροι **Τάκης** και **Γιάννης Φίνας** – στο πιάνο ο **Θάνος Μαργέτης**

Θα ακολουθήσει βραδιά με πίانو και εορταστικά τραγούδια στο **ArtCafe** του Ιωνικού Κέντρου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Σαβ 17 Δεκ., 9.00 μμ: ***Μουσική Βραδιά***

για όσους αγαπούν το ...

Τσέλο



Ο σολίστας **Γιώργος Καλούδης** παρουσιάζει συνθέσεις του

Είσοδος 8 ε, άνεργοι, φοιτητές 4 ε

Η **μουσική βραδιά** θα πραγματοποιηθεί στο **ArtCafe** του Ιωνικού Κέντρου.

Δευ 19 Δεκ., 8.30 μμ: ***Θεατρικό Αναλόγιο***

Η πόρνη από πάνω



με την **Κατερίνα Διδασκάλου**

Μια γυναίκα μεγαλώνει στην επαρχία - με απαγορεύσεις και πλήξη. Στο πρόσωπο ενός Αθηναίου αστυνομικού βλέπει τον άγγελο που θα την οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας. Τον παντρεύεται και τον ακολουθεί στην Αθήνα, όπου όμως βυθίζεται στη μοναξιά και στην απόγνωση... μέχρις ότου μια μέρα μια πόρνη εγκαθίσταται στο από πάνω διαμέρισμα ... Ένας μονόλογος με δύσκολες αλήθειες, προσεγγίζει με πολύ χιούμορ ψυχοσεξουαλικές πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας ...

Θεατρικό κείμενο **Αντώνη Τσιπανίτη**. Σκηνοθετική επιμέλεια Κώστα Κρομμύδα

Είσοδος 8 ε, άνεργοι, φοιτητές 4 ε

Θα ακολουθήσει **μουσική βραδιά** με **πίانو** στο **ArtCafe** του Ιωνικού Κέντρου.

Η Ιουλιέτα των Μάκιντος



Μεταφουτουριστικό έργο γραμμένο το 1991 από τον πρόωρα χαμένο **Στέλιο Λύτρα**. Στην εφιαλτική ατμόσφαιρα ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος οργουελικού τύπου, ΜΑΤ συγκρούονται με νεαρούς διαδηλωτές... Κάθε πράξη αντίστασης στις αρχές του Γενικού Κώδικα είναι πράξη «τρομοκρατική». Η Ιουλιέτα είναι υπάλληλος μιας τεράστιας εταιρείας που τη συνθλίβει καθημερινά, ενώ ο Ρωμαίος ένας καταζητούμενος «τρομοκράτης» που διακινεί ηλεκτρονικά αρχεία με απαγορευμένο υλικό...

Θεατρικό κείμενο Στέλιου Λύτρα. Σκηνοθετική επιμέλεια **Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Ν. Σκαρέντζος**
Φωτισμοί – Video **Ραμόν Μαλαπέτσα**. Μοντάζ video **Πάνος Δουαλιτζής**. Ηχος video **Δημ. Φαντάκης**
Μουσική επιμέλεια **Νίκος Σκαρέντζος**. Motion Graphics **PopUp Creative**. Ηχολήπτης **Ρομίνα Μούτου**

Διαβάζουν οι ηθοποιοί: **Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Δημήτρης Λάλος, Γιάννης Λεάκος, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Κρις Ραντιάνοφ, Βασίλης Χατζηδημητράκης**. Στο video συμμετέχει ο **Στέλιος Μάινας**.

Είσοδος 8 ε, άνεργοι, φοιτητές 4 ε

Θα ακολουθήσει **μουσική βραδιά** στο **ArtCafe** του Ιωνικού Κέντρου.

Ο άνθρωπος με το λουλούδι στο στόμα



με τον **Αγγελο Αντωνόπουλο**

Καθώς ένας άνθρωπος προσεγγίζει το θάνατο, έρχεται πιο κοντά με τη ζωή. Μέσα στην υπαρξιακή του αγωνία, του αποκαλύπτεται η ίδια η ζωή, όπως δεν την είχε προσέξει ίσως ποτέ μέχρι τώρα.

Ο Πιραντέλο με το έργο αυτό ακολουθεί παράλληλη πορεία με ανάλογες αναζητήσεις των Οσκαρ Ουάιλντ και Ιονέσκο. Περιγράφοντας με τρόπο αριστοτεχνικό πως ένας πωλητής διπλώνει ένα πακέτο για να το δώσει σε ένα πελάτη, ο Πιραντέλο αποκαλύπτει τη μοναδικότητα της ομορφιάς της ζωής αγγίζοντας τα πιο βαθιά - και, συγχρόνως, επιφανειακά! - στρώματα της ύπαρξής μας.

Κείμενο **Λουίτζι Πιραντέλο**. Μετάφραση **Λάμπης Μυριβήλης**. Συμμετέχει ο ηθοποιός **Θ. Προκοπίου**

Είσοδος 8 ε, άνεργοι, φοιτητές 4 ε

Θα ακολουθήσει **μουσική βραδιά** στο **ArtCafe** του Ιωνικού Κέντρου.

Παρ 23 Δεκ., 6.00 μμ: *Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ



Η **Ολύνα Ξενοπούλου**, με τη συνοδεία της Κρητικής λύρας του **Όθωνα Μπικάκη**, θα μας ταξιδέψουν στην όμορφη Πλάκα και, κάτω από τα φώτα των κεριών, στον ονειρικό κόσμο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το Μέγα Δένδρο, Τα Χριστούγεννα, Ο Έρωτας στα Χιόνια θα ζωντανέψουν ξανά το πνεύμα του αγαπημένου συγγραφέα.

Είσοδος 6 ε, άνεργοι, φοιτητές 3 ε

Παρ 23 Δεκ., 8.30 μμ: *Θεατρικό Αναλόγιο*

Η πόρνη από πάνω



με την **Κατερίνα Διδασκάλου**

Μια γυναίκα μεγαλώνει στην επαρχία - με απαγορεύσεις και πλήξη. Στο πρόσωπο ενός Αθηναίου αστυνομικού βλέπει τον άγγελο που θα την οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας. Τον παντρεύεται και τον ακολουθεί στην Αθήνα, όπου όμως βυθίζεται στη μοναξιά και στην απόγνωση... μέχρις ότου μια μέρα μια πόρνη εγκαθίσταται στο από πάνω διαμέρισμα ... Ένας μονόλογος με δύσκολες αλήθειες, προσεγγίζει με πολύ χιούμορ ψυχοσεξουαλικές πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας ...

Θεατρικό κείμενο **Αντώνη Τσιπιανίτη**. Σκηνοθετική επιμέλεια Κώστα Κρομμύδα

Είσοδος 8 ε, άνεργοι, φοιτητές 4 ε

Θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με **πίانو** στο **ArtCafe** του Ιωνικού Κέντρου.

Σαβ 24 Δεκ., 12.00 μμ: Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι

Ο Κούκος των Χριστουγέννων



Ένας κούκος – που κάνει ταξίδια σ'όλο τον κόσμο – θα φέρει απ'την άκρη της γης δυο φύλλα, σαν δώρο σε δυο αδέρφια. Ένα φύλλο απ'το πράσινο δέντρο της χαράς κι ένα φύλλο χρυσό ... Ποιο είναι αυτό όμως που αξίζει αληθινά?... Ποιο είναι αυτό που φέρνει την ευτυχία?

Η Άννα Σακαλή παρουσιάζει το **ιρλανδέζικο παραμύθι** με **χριστουγεννιάτικα τραγούδια** από την **Ιρλανδία**, καθώς και **μουσική των Μπαχ, Βιβάλντι, και Μότσαρτ.**

Σκηνοθεσία: **Δημ. Παναγιωτάτος** Παίρνουν μέρος τα παιδιά: Αγάπη Βαλάση, Έωνας Γραβάνης, Πέτρος Ζαρκάδης, Γιάννης Κλιτσάκης, Ιάσων Χρισσοστομίδης. Στο ρόλο της δημοσιογράφου, η δημοσιογράφος **Χρύσα Σακαλή**

Είσοδος παιδιά 3 ε, ενήλικες 6 ε

Μέρος των εσόδων θα δοθούν στην φιλανθρωπική οργάνωση Η Κιβωτός.

Σαβ 24 Δεκ., 10.30 μμ: Εορταστική Βραδιά

Μουσικό Ταξίδι Αγάπης

Παραμονή Χριστουγέννων, κάτω από την Ακρόπολη, στις γειτονιές της Πλάκας, **σας καλούμε απόψε στο σπίτι μας**, στο Ιωνικό Κέντρο, σε ένα **Μουσικό Ταξίδι Αγάπης** – που ξεκινάει από την **κλασική μουσική** και πορεύεται ως το **μιούζικαλ**, συνεχίζει με την **τζαζ** και φθάνει ως το σημερινό **ελληνικό τραγούδι.**



Μας ταξιδεύουν με τη **φωνή** τους η **Σοφία Μαντζάκου** και ο **Αναστάσιος Δεληγιάννης**, με οδηγό, στο **πίانو**, τον **Μιχάλη Παπαγεωργίου.**

Είσοδος 12 ε, άνεργοι, φοιτητές 8 ε

Η **βραδιά** θα πραγματοποιηθεί στο **Café-Εστιατόριο** του Ιωνικού Κέντρου.

Δευ 26 Δεκ., 12.00 μμ: [Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι](#)

Ο Κούκος των Χριστουγέννων



Ένας κούκος – που κάνει ταξίδια σ'όλο τον κόσμο – θα φέρει απ'την άκρη της γης δυο φύλλα, σαν δώρο σε δυο αδέρφια. Ένα φύλλο απ'το πράσινο δέντρο της χαράς κι ένα φύλλο χρυσό ... Ποιο είναι αυτό όμως που αξίζει αληθινά?... Ποιο είναι αυτό που φέρνει την ευτυχία? ...

Η **Άννα Σακαλή** παρουσιάζει το **ιρλανδέζικο παραμύθι** με **χριστουγεννιάτικα τραγούδια** από την **Ιρλανδία**, καθώς και **μουσική** των **Μπαχ, Βιβάλντι, και Μότσαρτ**.

Σκηνοθεσία: **Δημ. Παναγιωτίδης** Παίρνουν μέρος τα παιδιά: **Αγάπη Βαλάση, Έωνας Γραβάνης, Πέτρος Ζαρκάδης, Γιάννης Κλιτσάκης, Ιάσων Χρισσοστομίδης**. Στο ρόλο της δημοσιογράφου, η δημοσιογράφος **Χρύσα Σακαλή**

Είσοδος παιδιά 3 ε, ενήλικες 6 ε

*Μέρος των εσόδων θα δοθούν στην φιλανθρωπική οργάνωση **Η Κιβωτός**.*

Δευ 26 Δεκ., 8.30 μμ: [Θεατρικό Αναλόγιο](#)

το κουμπί



του **Γιώργου Δουατζή**

Ένα μικρό κουμπί αποτελεί δικαιολογία ύπαρξης για έναν άνθρωπο, που φυλακίζεται για έναν φόνο -- παρότι οι δικαστές του γνωρίζουν ότι δεν τον διέπραξε. Ο φυλακισμένος-πειραματόζωο ανατρέπει κανόνες που έχουν επιβληθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μια σκληρή κριτική, εαυτού και αλλήλων, για όσα ζει και κυρίως ανέχεται ο σύγχρονος Έλληνας, και ο κάθε άνθρωπος.

Θεατρικό κείμενο **Γιώργου Δουατζή**. Σκηνοθετική επιμέλεια **Νάντια Μουρούζη**. Μουσ. επιμέλεια **Έμυ Πανάγου**. Εικαστικά **Μιχάλης Αμάραντος**. Σχεδιασμός Φωτισμών **Σοφία Αλεξιάδου**
Ηθοποιοί: **Αριστοτέλης Αποσκίτης, Ανδρέας Μαριανός και Ράνια Πρέβεζα**.

Είσοδος 8 ε, άνεργοι, φοιτητές 4 ε

Θα ακολουθήσει **μουσική βραδιά** με **πίانو** στο **ArtCafe** του Ιωνικού Κέντρου.

Τρι 27 Δεκ., 8.30 μμ: **Θεατρικό Αναλόγιο**

Το Κοντραμπάσο



με τον **Ανδρέα Μαριανό**

Ένας μοναχικός κοντραμπασίστας, αναλογίζεται τη μουσική, την κοινωνία, τον έρωτα, και τη ζωή.

“Ένα απαιτητικό έργο για σόλο κοντραμπάσο, που θα γεμίσει μια ολόκληρη βραδιά.”

Θεατρικό κείμενο **Πάτρικ Ζίσκιντ**. Μετάφραση **Μαρία Αγγελίδου**. Φωτισμοί **Δημ. Κορδελάς**
Σκηνικό, ρούχα Ιόλη Ηεφια-Δημητριάδου. Μουσική διδασκαλία **Αλέκος Βασιλάτος**.

Είσοδος 8 ε, άνεργοι, φοιτητές 4 ε

Θα ακολουθήσει **μουσική βραδιά** στο **ArtCafe** του Ιωνικού Κέντρου.

Παρ 30 Δεκ., 10.00 μμ: **Μουσική Βραδιά**

Μουσικοί Διάλογοι - Jazz



Η **Ευγενία Καρλαύτη**, πιάνο, τραγούδι, και ο **Νέστορας Δημόπουλος**, κιθάρα, δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα συνομιλία συνδυάζοντας ηχοχρωματικά τους ήχους του πιάνου και της κιθάρας με το τραγούδι, και χρησιμοποιώντας μουσικές από την Ευρώπη και την Αμερική.

Συνθέσεις των **Nino Rota, Pat Metheny, Ναπολιτάνικα** τραγούδια, **Chick Corea, Domenico Modugno, Kurt Weill, Jazz standards**, αλλά και δικά τους κομμάτια, δένουν μαζί αριστοτεχνικά από μία οπτική γωνία jazz, ελευθερίας στην ερμηνεία και αυτοσχεδιασμού.

Είσοδος 10 ε, άνεργοι, φοιτητές 5 ε

Η **μουσική βραδιά** θα πραγματοποιηθεί στο **ArtCafe** του Ιωνικού Κέντρου.

Σαβ 31 Δεκ., 12.00 μμ: **Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι**

Ο Κούκος των Χριστουγέννων

Σε επανάληψη - και όπως στις 24 και 26 Δεκεμβρίου



ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Ιωνικό Κέντρο Σπουδών είναι μορφωτικός οργανισμός που ιδρύθηκε στη Χίο το 1977, όπου και δίδαξαν σημαντικοί άνθρωποι των ελληνικών γραμμάτων και της τέχνης. Από τότε η λειτουργία του Κέντρου επεκτάθηκε και στην Αθήνα, κυρίως με εκπαιδευτικά προγράμματα για ξένους.

Όμως, επειδή σε περιόδους κοινωνικής και οικονομικής κρίσης η πλέον σημαντική καταφυγή του ανθρώπου είναι ο πολιτισμός και η τέχνη, το Ιωνικό Κέντρο διευρύνει τον κύκλο των δραστηριοτήτων του - με σεμινάρια, ομιλίες, συνέδρια, συναυλίες, εκθέσεις και θέατρο - με την ελπίδα να δημιουργήσει μια εστία πολιτισμού στην καρδιά της αρχαίας και της νεώτερης Αθήνας.

Πληροφορίες, Κρατήσεις

Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα τ 210 3246614

politismos@ionic.gr www.ionic.gr

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

